

Project Vlaardingen 1018
Tekst Lied
'Dirk de graaf'

Groep 1 t/m 8

Tekst en compositie Rosanne en Rogier Wiertz



Educatie themajaar Vlaardingen 1018

In 2018 is het 1000 jaar geleden dat de Slag bij Vlaardingen plaatsvond. Deze historische gebeurtenis heeft een cruciale rol gespeeld bij het ontwikkelen van Vlaardingen als stad. Dit is tevens de basis van het ontstaan van Holland.

Om het verhaal van de Slag bij Vlaardingen te vertellen en tot leven te wekken voor de leerlingen in het basisonderwijs heeft de gemeente KADE40 de opdracht gegeven om thematische kunstlessen te ontwikkelen. Scholen krijgen in het kader van de Kunstschatten kunstvakdocenten op bezoek, die de leerlingen in hun lessen meenemen in het verhaal rond de Slag bij Vlaardingen/leven in 1018.

Maar leerkrachten kunnen ook zelfstandig aan de slag in de klas met behulp van lesbrieven. Per bouw is een lesbrief dans, drama en beeldende vorming beschikbaar. Op muzikaal gebied is er zelfs een heus 'Dirk III' lied geschreven. Het hele verhaal rond de Slag bij Vlaardingen komt daarbij in een notendop voorbij. Niet alleen in de vorm van muziek, maar ook met een animatie. Het lied kan online beluisterd en bekeken worden en er is een zangtutorial beschikbaar, waarbij je als leerkracht het lied via het digibord kan oefenen.

Als slag op de vuurpijl bezoekt een 'Stinkende Ridder' de basisscholen, begeleid door een troubadour. De geschiedenis komt daardoor wel heel dichtbij, alleen geschikt voor dappere kinderen. Uiteraard wordt het spel hierbij ook afgestemd op elke bouw.

Al met al dus veel mogelijkheden voor de scholen om dit belangrijke stuk geschiedenis op een leuke manier het klaslokaal in te brengen.

Een woord van dank is op zijn plek. Er is intensief samengewerkt om bovenstaande mogelijk te maken. Aan het project hebben meegewerkt:

Eliza van der Luit en Roos Malkenhorst – Palet Centrum

Rob van den Berg – Stinkende ridder

Abel Hagen – Wooden Plank Studios, animatie Dirk III lied

Angelique van Woerkom, Ank Vos, Caroline Groeneveld, Donna Zwanenburg, Esther van der Eerden, Maaïke Gilden, Nadia Stolk, Roos Slooter, Rosanne de Graaf, Stefanie Kampman – Kunstvakdocenten KADE40

Marjet Kooij, Erik van Duijvenbode – Projectcoördinatie KADE40

Met dank aan de gemeente Vlaardingen, die het project financieel mogelijk heeft gemaakt.



Gemeente Vlaardingen

Intro

Couplet

Dirk, de graaf van Vlaardingen, was vreselijk eigenwijs
Hij wilde rijk gaan worden en dat tegen elke prijs
Kwam je langs, dan moest je dokken, hij hield zoveel van ping ping
Bleef maar doorgaan, kon niet stoppen
tot het niet meer langer ging
De mensen gingen klagen bij de keizer van het rijk
Ze zeiden: man, die graaf moet weg en 't liefste nu gelijk
Hij steelt mijn grond en plundert zomaar even heel mijn schip
Niet te geloven, dacht de keizer, kijk maar uit dat ik niet flip!

Refrein

Hij was creatief
't Is niet volgens de regels
Hij was een held
Nou dat noem ik gemeen
Hij kreeg mooi zijn zin
Maar niet volgens de regels
Hij was me er één!

Couplet

't Was juli 1018 en er kwam een grote vloot
Van boten en soldaten, oh de graaf was echt in nood
De keizer zei: val aan! Ik heb het echt met hem gehad
Wie niet horen wil moet voelen, consequenties noem je dat
De grond was nat en daarom ging marcheren niet zo goed
Toch liep het leger verder, de soldaten hielden moed
Toen begon iemand te gillen en daar schrokken ze toen van
En toen hakte Dirk die hele groep soldaten in de pan

Refrein

Tussenspel

Refrein

Hij was creatief
't Is niet volgens de regels
Hij was een held
Nou dat noem ik gemeen
Hij kreeg mooi zijn zin
Maar niet volgens de regels
Hij was me er één!